

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025, τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παύλος Μυλωνάς, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της, φιλοξένησαν τα παιδιά στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής και συζήτησαν μαζί τους σχετικά με τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος.



Στη συνέχεια μια ευχάριστη έκπληξη ήρθε για τα παιδιά! Ήταν η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία είχε μόλις αφιχθεί για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Η διευθύντριά μας κ. Κυριακούλα Μηνά- Έλληνα επέδωσε τα τέσσερα τεύχη της εφημερίδας του σχολείου μας «Παιδικές Δασοπολίτικες Πατριδοφωνές» κι ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η έκδοσή της έγινε με μεράκι από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας. Η εφημερίδα μας αντικαθρεφτίζει την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των παιδιών στην αδιάκοπη προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και την ελπίδα της δικαίωσης- απελευθέρωσης του τόπου μας.



Ο πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής: «Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στις εργασίες σας. Να ξέρετε πως τα παιδιά περιμένουν μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία σε μια ελεύθερη πατρίδα».



Στο τέλος τα παιδιά τραγούδησαν μερικά από τα τραγούδια, που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια στο σχολείο με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, σκορπώντας συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι ιστορίες των παππούδων, των γιαγιάδων και των γονιών των παιδιών για τον όλεθρο του πολέμου του 1974 μετουσιώθηκαν σε ετίχους, μελωδία και εικαστικές δημιουργίες από όλα τα παιδιά.



Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,
Εμείς τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Δασούπολης (ΚΑ) νιώθουμε μεγάλη χαρά που επισκεπτόμαστε τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η διευθύντρια και οι δασκάλες μας, μας είπαν ότι αυτός ο χώρος είναι ο ναός της Δημοκρατίας. Μας μαθαίνουν να αγαπούμε τη Δημοκρατία, γιατί:

- Η Δημοκρατία αγαπά τους ανθρώπους, τα παιδιά και τα σχολεία.
- Μας δίνει το δικαίωμα να μιλούμε ελεύθερα και να εκφράζουμε τη γνώμη μας.
- Ψηφίζουμε αυτούς που επιθυμούμε.
- Γίνεται ό,τι θέλει η πλειοψηφία, αλλά και η άποψη της μειοψηφίας είναι σεβαστή.
- Όλοι είναι ίσοι. Δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι.

Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί αφιερώσατε χρόνο και για μας, τους μικρούς μαθητές.

